

Titel: I have found what I was looking for

Plaats: Breda Jesta

Datum 22 dec 2024

Teksten: Lukas 2:25 – 33; 1 Tess 3: 6- 13; Rom 8: 19-20

---

## **INTRO ADVENT**

Advent – vierde advent.

**Advent betekent Komst – dat wat komt** – het is een tijd van verwachten van wat er komende is.

**Verwachten** is iets anders dan wachten. Wachten op de bus, wachten op het eind de les zodat je naar huis kunt.

Verwachten is iets waarvan je zeker bent dat gaat komen en dat je NU beïnvloed.

Verwachten doet wat met je. Het geeft vreugde, het maakt dat je gefocust bent, het bereid je voor.

Woensdag **gedenken** we. Dat is een ander belangrijk woord in ons leven als Christenen.

Gedenken is iets anders als denken aan. Gedenken is het reflecteren op iets wat is gebeurd in het verleden en dat iets doet met ons. Er zit een element in van wat Hij toen deed dat doet Hij nu. Het bouwt geloof, het roept lofprijzing op, het zet het nu in beweging omdat het is gebeurd in het verleden.

De komst van Jezus gedenken, verandert ons. Daarom is het de moeite waard om steeds weer kerst te vieren, en natuurlijk ook de andere christelijke feestdagen

Nog een woord dat een rol speelt in mijn verhaal is **verlangen**. Verlangen is iets wat diep uit ons naar boven kan komen en vervulling zoekt.

Soms wordt het beschreven als een soort leegte in ons hart dat vervulling zoekt. Ik denk dat het zo is.

Advent – verlangt naar iets wat gaat komen, we gedenken wat is gebeurd zodat we focus en hoop hebben en we met verwachting en geloof uitzien naar wat gaat komen. Naar Zijn Komst

Deze woorden hebben ook vaak 2 lagen: het grote verhaal – Jezus de redder van de wereld, de Zijn koninkrijk dat komt. De wederkomst van Christus. En een persoonlijke dimensie: mijn ontmoeting met Jezus, mijn angsten en verwarring en hoop en verwachting. Mijn persoonlijke verlangen wat de komst van Jezus zal uitwerken in mijn leven.

## **Het liedje dat wil gebruiken is van U2**

... kijken en luisteren naar de video van U2 I still haven't found what I am looking for

## **Kerst en verwachting**

Maria en Jozef waren in verwachting – ze was hoog zwanger. Ze zagen uit naar de komst van hun zoon, die door de engel voorzegt was en die de naam Jezus zou krijgen. Door de woorden van de engel en de bovennatuurlijke oorsprong van de zwangerschap, was er ook een verwachting dat hun Zoon de komst van veel beloften van het volk van God zou vervullen. Hoe dat wisten ze vast nog niet. Geen voorstelling van te maken.

Verder waren er niet veel die de komst van Jezus als baby in deze wereld verwachten.

Wellicht de wijzen die door tekenen in het heelal waren geraakt en met verwachting vervuld

## Preek Outline

werden. Misschien Zacharias en zijn vrouw die niet alleen een zoon verwachten met wisten dat hij een wegbereider was van de Komst van de Messias

De Herders waren niet bezig met gedenken en verwachten. Zijn werden overvallen door de party van de Engelen. Daardoor werd in hun hen een verwachting wakker gemaakt, ze gingen op zoek.

### **Zoektocht U2 naar vervulling**

U2 zingt in het nummer over verlangen. Het vervullen van de leegte in het hart. De zoektocht van vervulling gaat eerst om een liefde – zoeken, bergen beklimmen, door de velden rennen, over muren klimmen om bij iemand te zijn. Ook al vindt je een vriend / een partner en maatje. Er is nog steeds een leegte I still haven't found –

Dan gaat het om een seksuele verlangens en vervulling – het brandende verlangen – Geestelijke ervaring waarin de hand van de duivel en talen van engelen

Maar ik was koud als steen

Het doet denken aan Klaagliederen waarin Salomo reflecteert over alles wat hij had ervaren en nagejaagd – rijkdom, vrouwen, seks, eten drinken, etc. en tot de conclusie komt dat het niet hem niet heeft vervuld- alles is vluchtig als najagen van wind. In al deze dingen I still havent found what I was looking for...

[Verse 1]

I have climbed highest mountain

I have run through the fields

Only to be with you

Only to be with you

I have run, I have crawled

I have scaled these city walls

These city walls

Only to be with you

[Chorus]

But I still haven't found what I'm lookin' for

But I still haven't found what I'm lookin' for

[Verse 2]

I have kissed honey lips

Felt the healing fingertips

It burned like fire

This burnin' desire

I have spoke with the tongue of angels

I have held the hand of a devil

It was warm in the night

I was cold as a stone

[Chorus]

But I still haven't found what I'm lookin' for

But I still haven't found what I'm lookin' for

[Verse 3]

I believe in the Kingdom Come

Then all the colours will bleed into one

Bleed into one

But yes, I'm still runnin'

You broke the bonds and you loosened the chains

Carried the cross of my shame

Of my shame

## Preek Outline

You know I believe it

[Chorus]

But I still haven't found what I'm lookin' for  
But I still haven't found what I'm lookin' for  
But I still haven't found what I'm lookin' for  
But I still haven't found what I'm lookin' for

Dan gaat het lied over geloof en het Koninkrijk van God en de verwachting van de komst ervan

Ook van geloof in de redding van Jezus aan het kruis, banden zijn verbroken, ketenen los gemaakt en schaamte weggenomen, die is door Jezus gedragen zijn aan het kruis

Ondanks deze ontdekking en de uitwerking ervan bevrijding van gebondenheden, schaamte e zingen ze ook nog steeds But I Still haven't found what I'm looking for

### **Wat is het geheim van vervulling ?**

Laten we kijken naar iemand die misschien we de diepste vervulling beleefde in de komst van Jezus...

Lukas 2:25 - 33

*En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem. 26 En hem was door de heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, 28 nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide:*

*29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 30 want mijn ogen hebben uw heil gezien, 31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:*

*32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.*

*33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd..*

Simeon was een gelovige man

Hij wandelde in de wegen van God

Hij had een levendig geestelijk leven een relatie met God

Wat bijzonder was dat Hij een sterke en levende verwachting had van de vervulling van de beloften van vertroosting en verlossing van Israel. Door de komende missias. Hij leefde als het ware met een diep geloof dat God de messias zou brengen en verwachtte het in zijn leven. De HG had hem gezegd dat hij zou meemaken voor dat hij zou sterven.

Toen het zover was, leidde de HG hem naar de tempel op het juiste moment.

Hij was er toen Jezus, 8 dagen oud binnengebracht werd. Hij zag de vervulling!!!

I have found what I am look for...

*29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 30 want mijn ogen hebben uw heil gezien, 31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:*

*32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.*

## Preek Outline

De intieme relatie met God, en de openheid van de HG maakt dat de verwachting levend was. Heer geef mijn hart verlangt naar wat u verlangt.

Het is ontroerend dat God als een vriend behandelt. Hij gunt hem dat Hij de vervulling van zijn verwachting zou meemaken. Hij kon kijken met de ogen van het Koninkrijk en zien wat God aan doen was. Door de relatie met God was Hij betrokken in Gods heils plan.

Verwachting gebed, hoop en geloof werd vervuld vanuit de liefde voor de Vader en de gemeenschap met de HG.

Voor de vervulling van je hart is er iets nodig dat dieper gaat dan geloof dat Jezus is geboren. Dieper zelf dan geloof in wat hij heeft gedaan zijn verlossing. Dieper dan geloof dat Jezus je redder en bevrijder is. Dieper dan dat zijn Koninkrijk komt. De vervulling ligt in het Kennen van hem, de intieme vriendschap met Jezus, IN HEM ZIJN. De intieme omgang met de HG. Dit kan maken dat Kerst voor je een overvloeiende ervaring van aanbidding en verwondering is. Er zijn zoveel lagen van de diepte van de liefde van God voor ons en onze wereld te leren kennen door het vieren van zijn komst.

Ik gun je dat en ook voor mezelf ik strek me hiernaar uit.

Met Jezus is het Koninkrijk van God ook doorgebroken in onze wereld en in mijn leven – immauel!

## **Toch is er een heilige verzuchting, er iets wat nog niet vervuld is ...**

### ***Persoonlijk***

Hem kennen is nog niet volledig.

*1 kor 13: 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.*

*Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.*

Tes 3: 6- 13

*Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn - niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de verwachting ook zelf uit de dood op te staan.*

*12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.*

### ***Het grotere plaatje***

## Preek Outline

Ook als we kerst vieren in diepe verbondenheid met Christus en als we de vrede en zegen van het kennen van hem ervaren. Leven we te midden van een wereld die staat te schudden, die zo ver is van het plaatje van Gods Koninkrijk. Politieke spanningen, vervreemding van Gods, polarisatie, eenzaamheid, oorlog, onrecht. Het schreeuwt keihard in onze oren en onze ziel.

Kerst bracht Immanuel, God met ons, het Koninkrijk van God werd manifest en met door Jezus leven, lijden, sterven en met zijn Opstanding is het koninkrijk van God begonnen in deze wereld. Maar het is verre verre van volledig. Er is een verlangen naar de volle openbaring van het Koninkrijk van God door de komst van Jezus in glorie.

We moeten leren leven in het spanningsveld van het hier en nog komende Koninkrijk. We kunnen niet leven in de realiteit met het Koninkrijk nu is al gekomen in zijn volheid. Maar we kunnen zeker ook niet leven met een Koninkrijk van God dat alleen nog in de toekomst is. We leven in het spanningsveld van nu en nog niet volledig.

### **Rom 8: 19-20**

*Het hele universum staat op zijn tenen en verlangt ernaar de onthulling van Gods glorieuze zonen en dochters te zien! 20 Want tegen zijn wil heeft het universum zelf de lege zinloosheid moeten verdragen die voortvloeit uit de gevolgen van de menselijke zonde. Maar nu verlangt de hele schepping er met grote verwachting naar om bevrijd te worden van de slavernij aan het verval en om met ons de wonderbaarlijke vrijheid te ervaren die Gods kinderen ten deel valt.*

We still haven't found where we are looking for!

### **Eerste gemeente**

De eerste gemeente leefde vanuit de toekomst in het heden. Onze realiteit in Christus is dat we burgers zijn van het Nieuwe Koninkrijk. De toekomst van God is een huidige realiteit waar we in geplaatst zijn. Dat is onze plek. En vanuit de toekomst leven we in het heden – de nog onvervulde realiteit. Staan we ook onze tenen in verlangen naar de onthulling van de Toekomst van Gods Koninkrijk die al in Christus begonnen is?

Deze schurende paradox hoort ook bij Kerst vieren. We lezen de krant, we voelen mee met het verdriet, de angst en wanhoop en het lijden. Maar we zijn in gebed, in gemeenschap met Vader Zoon en Geest en elkaar, waar we toekomstige leven zich in het nu manifesteert. Daardoor kunnen we leven met vrede en hoop, is ons leven ons handelen door de HG een profetische wegwijzer naar wat Gaat komen:

### **Tenslotte**

Händels "Hallelujah koraal" "En Hij zal voor eeuwig en altijd heersen." Het christelijke verhaal zal in vervulling gaan, zoals de profeet Jesaja eeuwen geleden voorspelde: Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en de heerschappij zal op zijn schouder rusten, en zijn naam zal zijn: Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de toename van zijn regering en vrede zal geen einde komen, op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te vestigen en te handhaven met recht en gerechtigheid, vanaf nu en tot in eeuwigheid. Jesaja 9:6-7

Dan zingen we We sure have found what we are looking for  
Gezegende Kerst